

KOLONI BREV

Kære veteranforældre og veteranbørn

Nu tager vi snart afsted på den årlige koloni, som vi og børnene glæder os meget til.

Hvorfor tager vi på koloni?

På kolonien er børnene sammen med kammeraterne og de voksne i en længere periode, på et sted som de kender. At være på koloni stiller krav til alle, om at tage hensyn til hele gruppen. Til at hjælpe hinanden med påklædning, at selv at kunne vælge tøj, at tage tøj på og sørge for at holde styr på sit tøj. Børnene skal hjælpe med at lave bål, lave mad, dække bord, smøre madpakker og vaske op. De skal deltage i aktiviteter, komme med ideer og lege sammen over en periode på flere dage. De skal samarbejde omkring mange forskellige ting, der indgår naturligt i dagligdagen.

At være sammen på denne måde styrker i høj grad fællesskabet, og børnene udfordres i forhold til selvhjulpenhed og selvstændighed.

Børnene erfarer, at de betyder noget for gruppen. De oplever, at de er i stand til at klare mange ting selv og magte situationer, de ikke troede de kunne klare.

Når børnene kommer hjem har de lært noget nyt. Lært nye færdigheder, har fået et andet og mere nuanceret kendskab til sig selv, til hinanden og til de voksne, end det de opnår i det daglige.

På tirsdag d. 18.8 holder vi 'sovedyrsfest' i Skjold, så sovedyrene kan se hvor de skal sove og vi får talt med sovedyrene (og børnene) om hvad en koloni er. Så husk sovedyr eller lignende.

Afgang tirsdag d. 25.8.2020 kl.8.30 med bussen, har i mulighed for at vinke, vil det være rigtig godt.

Hjemkomst d. 27.08.2020 kl. 15.30. (Her er det **vigtigt i alle er her**, lidt inden 15.20, så det er helt sikkert, at i er der til at hente jeres barn).

Husk det er vigtigt at tjekke på hjemmesiden / Kalenderen, hvad vi forventer og hvad de skal have med.

For at hjælpe os og give mere tid til børnene, vil vi gerne bede jer om at lave mad til første aften / og næste dags madpakker:

Løv; frikadeller Kaya; Pølsehorn Hannah; frikadeller

Agnes; Pølsehorn Bille; Pizzasnegle Alfie; pizzasnegle

Vi glæder os meget til nogle dejlige og begivenhedsfulde dage med jeres skønne børn.

Traditionen tro, tager i forældre, imod os med kaffe, kage, frugt og saft, når vi kommer hjem. 15.30-16.45, hvor vi lige hygger med jer og får fortalt sjove historier.

Forældrene i Veterangruppen, laver aftaler om hvem der gør hvad, så i kan komme og rigge til inden vi kommer med bus og børn, og nå ud med flag. (-;

Vi anbefaler at i holder fri med jeres barn om fredagen. Det har de har brug for; de er meget trætte efter nogle spændende dage på koloni.

Kærlig hilsen Claus og Gitte